

De Nacht van de Geschiedenis
‘Snuisteren in ons ambachtelijk verleden’

Dinsdag 19 maart 2013 vanaf 19.45 u

Het Rozenhof (Hoeve G. Vanackere), Eeckhoutmolenstraat 14, Poelkapelle



Nieuwsgierig naar oude ambachten, vakmanschap en landbouwmaterialen? Verdoken op het Rozenhof (hoeve G. Vanackere) in Poelkapelle staat een schat van oud materiaal die ons letterlijk meeneemt naar het landelijke leven van weleer. Materialen om klompen te maken, oud landbouwmetaal, tal van karren, een molen ...noem maar op. Ter gelegenheid van de ‘Nacht van de Geschiedenis’ wordt deze unieke verzameling opengesteld en krijgen we her en der een woordje uitleg. Dit alles terwijl een smid zijn kunnen toont in de oude smidse, de scharenslijper de messen ‘wet’ en de mandenvlechtster de wilgentakken omplooit tot keurige manden.

De Nacht van de Geschiedenis is een initiatief van het Davidsfonds, die door de DF-afdeling Poelkapelle met dit bezoek ingevuld wordt.

Aangezien het thema ons wel ligt, en ook omdat wij ons toch wel een beetje ‘thuis’ voelen bij Gerard en Magda Vanackere, springt Landelijke Gilde Poelkapelle graag mee op deze kar.

‘Tussen al dit materiaal wordt je een lekker streekbier aangeboden, en later kan je gezellig napraten in de gelegenhedsbar.



Prijs : - leden Landelijke Gilde (en partners) **5,-** per persoon ;
- leden Davidsfonds : 5,- per persoon
- niet-leden : 7,- per persoon

Te betalen op rekening BE50 4672 1333 4918 van Davidsfonds Poelkapelle met vermelding ‘ambachten’ of op de avond zelf.

Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk !

Bii Nicole Louwagie (tel. 057/46.93.39) of e-mail : nicole.louwagie@telenet.be